



Στην παραλία της Σμύρνης

Το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης στη Σμύρνη

## Εμπειρίες εκεί απέναντι...

**Η** επίσκεψη του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη Μυτιλήνη στην Τουρκία έγινε στα πλαίσια των τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη σχολική περίοδο 2010 - 2011. Θέματά τους, η Λέσβος ως γεωπάρκο, το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης και χαρακτηριστικά δείγματα γεφυριών στον ελληνικό και ευρύτερο χώρο. Σκοπός της επίσκεψης, να γνωρίσουν οι μαθητές αντίστοιχα δείγματα των θεμάτων που ερευνήσαν και μελέτησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στα απέναντι μικρασιατικά παράλια.

Η μεγάλη στιγμή της αναχώρησης έφτασε το πρωί της Δευτέρας 11 Απριλίου. Όλοι, μαθητές και καθηγητές με τις βαλίτσες βρεθήκαμε να ανεβαίνουμε στο καραβάκι με προορισμό το Αϊβαλί. Με ευνοϊκό άνεμο και προπάντων με ευχάριστη ατμόσφαιρα έγινε η άφιξη εκεί. Επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία και ακολουθήσαμε τη μεγάλη διαδρομή μέχρι την Ιεράπολη (το σύγχρονο Pamukkale), την αρχαία τωραϊκή πόλη. Στο ξενοδοχείο είχαμε την τύχη να απολαύσουμε και τη χαλαρωτική δύναμη των λασπόλουτρων, αφού διέθετε εξωτερική και εσωτερική ποίνα με θερμό νερό και

λάσπη. Έπειτα από αυτή την εμπειρία, μετά το εξαιρετικό βραδινό μας, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε και μία χορεύτρια oriental να χορεύει καταπληκτικά το φημισμένο εκείνο χορό που ενεργοποιεί τις αισθήσεις. Την επόμενη μέρα, αναχωρώντας αρκετά νωρίς από το ξενοδοχείο, επισκεφτήκαμε τις τραβερτίνες του Pamukkale, τις σκαλιστές λεκάνες, όπου υπάρχει μια τεράστια πηγή νερού που θερμαίνεται από ηφαιστειακή λάβα. Το νερό διαλύει καθαρό λευκό ασβέστιο, γίνεται κορεσμένο απ' αυτό και το μεταφέρει στην επιφάνεια της γης. Είναι γεγονός οι ευεργετικές ιδιότητές του στα οστά. Επακολούθησε η επίσκεψη στην Αρχαία Ιεράπολη και στο Αρχαίο Θέατρό της.

Μεσπμέρι και κατευθυνθήκαμε στον οικισμό της Κούλας, όπου είχαμε θερμή υποδοχή από το δήμαρχο και ο οποίος μας παρέθεσε γεύμα. Επακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση στον οικισμό της Κούλας, όπου είδαμε και αρκετά ελληνικά σπίτια που μας θύμισαν αλλοτινά χρόνια. Φύγαμε για τη Σμύρνη. Στη διαδρομή θαυμάσαμε τους κωνικούς ηφαιστειογενείς βράχους, οι οποίοι ονομάζονταν και «Σπίτια των Νεραϊδών». Άφιξη στη Σμύρνη με-



... και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

τά από αρκετή διαδρομή, χαζεύοντας τα τοπία και τα χωριά απ' όπου περνούσαμε.

### Όμορφη πόλη...

Την Τετάρτη 13 Απριλίου υπήρξε μια πλήρης περιήγηση στην πόλη της Σμύρνης στο Κορδελιό, στο Φραγκομαχαλά, στην Αγία Φωτεινή, στο Μπασμανέ και τέλος στο Ελληνικό Προξενείο, όπου μας υποδέχτηκε εκπρόσωπός του. Έπειτα ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψή μας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, όπου περιηγηθήκαμε στους χώρους του και μας έγινε μια ενημέρωση περί του προγράμματος σπουδών. Το Πανεπιστήμιο είχε προετοιμάσει κι ένα όμορφο γεύμα. Έπειτα, μια επίσκεψη στο μεγάλο εμπορικό της Σμύρνης Forum Bordoña ήταν απαραίτητη.

Το επόμενο πρωί αναχωρήσαμε για το καθολικό μοναστήρι της Παναγίας και την Αρχαία Έφεσο, όπου μας έγινε μια πλήρης ξενάγηση, ώσπου να καταλήξουμε στο Αρχαίο Θέατρο της πόλης και μερικοί στίχοι της Αντιγόνης να μας οδηγήσουν αρκετούς αιώνες πίσω.

«Ω τάφε μου, κρεβάτι νυφικό, σπίτι μου στην βαθιά την γη κι αιώνιο κελί μου Μ' αργά βήματα οδεύω τώρα στην αιώνια κατοικία μου με συντροφιιά σκιές κι ονειρα-

τα

Τα κείλη μου ψελλίζουν της λευτεριάς τραγούδι. Στου Κρέοντα το μένος δεν θα υπακούσω.»

### Κι η βροχή...

Ωστόσο, η δυνατή βροχή δε μας επέτρεψε να κάνουμε την προγραμματισμένη επίσκεψή μας στο Κιρκιντζέ, το χωριό της Διδούς Σωτηρίου.

Την τελευταία μέρα, την Παρασκευή 15 Απριλίου, αναχωρήσαμε για τις Φώκαιες και την Αρχαία Πέργαμο, όπου μας έγινε μια σύντομη ξενάγηση και είδαμε και τρία γεφύρια της περιοχής. Τέλος, επισκεφτήκαμε το Σχολείο Akif Ersezgin Anadolu, λύκειο όπου είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με παιδιά και καθηγητές.

Με ανάμικτα συναισθήματα αναχωρήσαμε από το λιμάνι του Δικελί για τη Μυτιλήνη. Χαρούμενοι για όλες τις ωραίες στιγμές που πέρασαμε και που γυρνούσαμε ξανά στους δικούς μας, αλλά και λυπημένοι για όλα αυτά που τώρα έμεναν πίσω. Σίγουρα η σκέψη μας θα διαχέεται για αρκετό καιρό ακόμη, με όλες τις εικόνες που είδαμε και τις πρωτόγνωρες εμπειρίες που απολαύσαμε.

Κατερίνα Μαμουλιά